

Intervju med Johanna Thall

Av Nathali Mäki

Hur många år har du varit aktiv i föreningen?

I 37 år. Jag började när jag var 4 år, då var det barn gymnastik och jag hade Kerstin Björk som ledare och så var även min mamma med och hjälpte till.

Jag höll sen på tills jag var ca 15 år. Efter några års paus började jag igen när jag var 20 år, då tillsammans med Annica och Jojjan och gjorde en liten comeback. Det höll väl i ca 2 år och vi körde tillsammans med "Junioreliten".

Det började med att vi hade träningar innan de i Vendelsö malmshallen med våra tjejer i FT3. Så tyckte vi väl att dom var lite fjompiga som inte bara körde 😊 Så vi tänkte väl, äh vi kör! Det slutade med att vi stannade kvar och började träna med dom. Men det var ju också för att vi var tre stycken "tanter", så då kändes det okej att börja igen. Vissa tävlingar fick vi vara med på som Gren-cuperna men de tävlade ju Junior-stegen så där fick vi inte vara med. Den gången vi var i väg på Gren-cuperna i Uppsala så gick det faktiskt väldigt bra och vi kom till final i flera grenar. Det var inga superlag med direkt men det var väldigt roligt att få tävla på lite svårare saker.

Jag höll på tills jag flyttade till Linköping, då tog jag en paus som aktiv i föreningen. Men jag var fortfarande medlem 😊.

När blev du tränare?

Jag var ju jätteliten, jag och Karin Haglund började hjälpa till i någon barngrupp som hennes mamma Lis Ingvarsson hade. Jag var 12 år gammal men barnen var nog inte så mycket yngre än mig. Den första egna gruppen jag hade var tillsammans med Annica, Eva, Zäta och Mina. Då hade jag och Annica precis fyllt 18 och fick stå som huvudledare för gruppen som blev FT3. Den gruppen var jag tränare för med alla hopslagningar med andra lag till 2010.

Sen tror jag att jag tog en liten paus när jag fick barn. Men när Evelina var liten var det någon grupp som stod utan tränare så då gick jag in som timanställd ett tag. Sen blev det ju familjegympan med först Evelina sen Cornelia och sist Viggo. Så det var åtta år. Sedan kände jag mig ganska klar med det.

Nu är jag tränare för Evelina en gång i veckan i FT3 och har även fått ta över Vuxengruppen varannan vecka tillsammans med Vasso där Annica och Lisa kör de andra veckorna.

Det kändes ju jättejobbigt att ta över från Annica och Lisa då dom är fantastiska tränare, men det är mycket roligare än vad jag trodde. 😊 Alla är så himla fantastiska som försöker, provar och kör. Det är så roligt.

Hur många lag har du varit tränare för?

Jättemånga 😊

"När jag bodde i Linköping var jag aktiv i Nike Gymnaster och var då AG-tränare för ett litet gäng tjejer."

Hur kommer det sig att du började med gymnastik?

Alla gick på gymnastik. 😊 Men det var väl mina föräldrar som satte mig på gymnastik, min storasyster höll på.

Vilka olika roller har du haft i föreningen?

Gymnast och tränare. Sen har ju våruppvisningarna varit min grej ganska länge och nu är jag ju tillbaka där 😊 Jättemånga olika utvecklingsgrupper och truppkommittén. Men det jag alltid backar på, som jag fått frågan flera gånger är ju styrelsen.

Vad är ditt starkaste minne från tiden i Vendelsö GF?

Våruppvisningen när vi var Ronja, tror det var Sagans Värld eller Astrid Lindgren som tema. Det var ju superkul, dels för att vi hade så härlig grupp, dels för att det var en rolig uppvisning. Sen har ju Bürstadresorna varit jätteroliga. Mitt första år var 1998 då vi deltog med programmet "Havet". Det var en rolig resa.

När jag drog av ledbandet är ju också ett jättestarkt minne. Det minns jag jättetydligt!

Det var roligt när man tävlade själv igen när man var vuxen för det var så skönt att tävla och träna på sina egna villkor. Man fokuserade på sin egna prestation. Kul var det att även andra tränare kom fram och sa att det var bra kört.

Jag minns även när ni var små Nathali, då fanns Mini-UT och Mini-DM som var en riktig prestigetävling. Då skulle vi tävla något år men vi hade bara 8 st. gymnaster som hade åldern inne. Men vi körde, så alla fick vara med på alla varv och friståendet. (och inte vara sjuka). Men det gick jättebra och vi kom 2:a, tyvärr slog Täby och Hasses tjejer oss.

Sen självklart alla Ösmolägren jag har varit med på både som gymnast och ledare.

Jag tyckte alltid att det var roligt att alla skulle göra dom där pyramiderna och visa upp dom. Men även nationalsången vid flaggstängen varje morgon.

Vad är det bästa med Vendelsö GF?

För mig så är det som en familj. Jag känner mig jättetrygg och Vendelsömalmsbhallen för mig är ju som att komma hem. Alla människor, det är ju personerna som är föreningen. Det är ju därför man är kvar.

”Vendelsö GF och gymnastiken har gett mig så otroligt mycket. Så jag känner att mina tre barn måste få samma sak. Det behöver inte var gymnastik. Men jag vill att dom ska hitta sin grej för det ger en så mycket och man hittar en plats.

Det är det jag vill att folk ska få i den här föreningen. Dom ska få ett sammanhang där man kan vara trygg och trivas! Så kan man få snurra också 😊 ”